

## KRÖNIKA



Lämna hunden hemma nästa gång du ska ut på vägarna i sommarvärmen. Värmen är fantastisk men också potentiellt livsfarlig. Våra hundar orkar inte mycket i värmen, de är lika ovana som oss och blir lätt överhettade, skriver LT:s krönikerande veterinär Anna Pamuk. FOTO: BERTIL ERICSON

# Bilen är rena dödsfällan - lämna hunden hemma

**D**en senaste tiden har det varit varmt. Rekordvärme. Allt blir som lite upp och ner för de flesta av oss – oavsett om vi går på två eller fyra ben. Vi är helt enkelt inte vana vid sådana här extrema temperaturer och det tar lång tid för våra kroppar att vänja sig. Kläderna åker av oss tvåbenta – men hundarna kan inte klä av sig och är särskilt utsatta för värmeslag. Som veterinär är det alltid en orolig tid eftersom många hundar, framförallt unga och gamla, är känsliga för värmen. Det kan uppstå livsfarliga situationer om de inte vätskas ordentligt och skyddas från solens brännande strålar. Många hundar förstår inte att skydda sig själva i lekens eller tränings hetta och får i sig långt ifrån tillräckligt med vätska.

Och så har vi detta med hundar i bilar. Klart hunden ska följa med på bilsemester, eller till byn för att handla eller på sommarens alla utemarknader. Hunden är ju en del av familjen och hemma är det så tråkigt. Valpen kanske måste socialtränas och den gamla hunden vill ju helt enkelt inte vara ensam hemma. Vad du än bestämmer dig för, kom ihåg detta – bilen är en varm sommardag en dödsfälla.

**Det var alldeles nyligen** en ovanligt stilla dag på kliniken. Ute gassade solen som värst. Arbetet flöt på som vanligt och jag hade precis givit lugnande till en katt för att avlägsna ett grässtrå från svalget – ett ganska vanligt fenomen när grönskan börjar att spira. Grässtrået letar sig upp bakom den mjuka gommen och kan sedan fastna på väg ut genom nosen. Katten ifråga börjar att hostharkla något vansinnigt och grässtrået måste ofta avlägsnas hos veterinären.

Plötsligt kom en kvinna inspringande med en liten livlös pudel i famnen. "Jag skulle ju bara handla!" skrek hon. Den lilla hunden svarade



**Plötsligt kom en kvinna inspringande med en liten livlös pudel i famnen. "Jag skulle ju bara handla!" skrek hon. Den lilla hunden svarade knappt på tilltal och kändes alldeles kokhet. Den hade drabbats av ett livsfarligt värmeslag och behövde akut veterinärhjälp.**

knappt på tilltal och kändes alldeles kokhet. Den hade drabbats av ett livsfarligt värmeslag och behövde akut veterinärhjälp. Med iskalla handdukar på huvud och tassar började jag försiktigt att massera den lilla kroppen. Vid en för snabb nerkylning kunde chocken förvärras. Hunden fick dropp i blodet och började långsamt, långsamt att kvickna till igen. Matte grät. Hon berättade att hunden hade suttit i bilen medan hon var inne på affären. Hon skulle bara handla lite mjölk. Rutorna var nere och bilen stod i skuggan. Men det var lång kö och allt hade tagit mycket längre tid än beräknat. När matte kom ut hade solen nått bilen och det var stekhet där inne. Hunden låg platt på sidan och flämtade, till synes okontaktbar. Matte fick panik och körde i ilfart till närmaste veterinärklinik – och här var hon nu med sin lilla pudel som befann sig i ett livsfarligt tillstånd.

**Det är så självklart** för alla oss hundägare att inte lämna vår hund inlåst i bilen när det är stekande sommarvärme ute. Men det händer, inte för att matte eller huse är elaka, utan för att det är svårt att förstå hur varmt det blir inne i en bil och hur snabbt och lätt en hund blir överhettad.

Hundar svettas inte som vi människor

och varma dagar förlorar också hundar mycket vätska och behöver dricka mycket mer än vad de kanske gör. En del hundar vill inte äta och kan till och med kräkas. Då måste hunden vätskas upp. Det finns vätskeersättning för hundar som genom elektrolyter eller salter binder vätskan i hundens kropp och förhindrar uttorkning. En påse vätskeersättning kan göra en stor skillnad för en hund – och till och med rädda liv.

Det gick bra med den lilla pudeln, den hade i sammanhanget tur. Efter en intensivbehandling på kliniken piggade den på sig och matte hade lärt sig en hård läxa – aldrig mer skulle hon ta med sig hunden i bilen en varm sommardag. Våra hundar har det mycket bättre hemma och har egentligen inget behov av att åka på en varm bilsemester, släpas ut på marknader eller följa med och handla.

**Så lämna hunden hemma** nästa gång du ska ut på vägarna i sommarvärmen. Värmen är fantastisk men också potentiellt livsfarlig. Våra hundar orkar inte mycket i värmen, de är lika ovana som oss och blir lätt överhettade. Som en aktiv hundägare får man vända på dygnet och träna hundarna på kvällar och tidiga mornar och med fördel i närmaste sjö. På dagarna kan vi djurägare lustigt veta att hundarna vilar inne eller i hundgårdens svalkande skugga. De är där de vill vara och där de mår bäst när det är som varmast ute.



**Anna Pamuk**

redaktionen@tz.se